



Når våren den kommer til landet
Og vinteren langsomt dør hen
Når isen forsvinder fra vandet
Og pigerne tænker på mænd
Så finder vi vejen til haven
Et "havefolk" ved det er godt
Når solen den skinner på maven
At rode med stort og med småt
Tra la.....
Der er dejligt i Carl Nielsens Minde
Her hvor virkelyst og blomster gror
Alle børn og hver en mand og kvinde
Elsker jo så højt denne vor plet på jord

Et sted bli'r der malet en flagstang
Et sted bli'r der fældet et træ
Et sted bli'r der sunget en slagsang
Et sted drikkes kaffe i læ
Et barn falder ned af en gyng
Og græder og trøstes af mor
Mens fa'ren har lavet en dyng
Af ukrudt og affald og jord
Tra la.....
Der er dejligt i Carl Nielsens Minde
Her hvor virkelyst og blomster gror
Alle børn og hver en mand og kvinde
Elsker jo så højt denne vor plet på jord

Og mor råber: "Kaffen er færdig"
Og Farmand han får sig en tår
Men sommeren er s'gu så herlig
Så Farmand igen hurtigt går
For henne ved hækken, der har han
Med nabo'n et vigtigt projekt
Man snakker om planter imens man
To baj're har i varetægt
Tra la.....
Der er dejligt i Carl Nielsens Minde
Her hvor virkelyst og blomster gror
Alle børn og hver en mand og kvinde
Elsker jo så højt denne vor plet på jord

Et sted bli'r der malet et vindu'
Et sted spilles fodbold for sjov
En dreng råber: "Bolden er min nu"
Og skyder den ind i en krog
Hvor Bedstefar sidder i skyggen
Han sidder og får sig en lur
Ja, sådan fungerer skam hyggen
Man smiler og ingen er sur
Tra la.....
Der er dejligt i Carl Nielsens Minde
Her hvor virkelyst og blomster gror
Alle børn og hver en mand og kvinde
Elsker jo så højt denne vor plet på jord

En havefest har vi om året
Som voksne og børn synes om
Med boder og telte der går't
Så godt for de mange, der kom
Ja, børn'ne får is, slik og gaver
De voksne får øl eller vin
Og grillkød og snakker om haver
Og danser og får sig et grin
Tra la.....
Der er dejligt i Carl Nielsens Minde
Her hvor virkelyst og blomster gror
Alle børn og hver en mand og kvinde
Elsker jo så højt denne vor plet på jord

En aften, der ser man en masse
Af havefolk, som er på "pligt"
Man ser de kan rive og passe
På hække og bed uden svigt
Vor haveforening vi passer
Og fællesskab har vi skam her
At stedet vi elsker har masser
Af skønhed og charme vi ser
Tra la.....
Der er dejligt i Carl Nielsens Minde
Her hvor virkelyst og blomster gror
Alle børn og hver en mand og kvinde
Elsker jo så højt denne vor plet på jord